

---

**Van:** @icloud.com>  
**Verzonden:** zondag 25 augustus 2019 16:07  
**Aan:** Provincie Zeeland  
**Onderwerp:** Infrastructuur Zoutelande

Geachte leden van de Provinciale Staten Zeeland,

Hierbij mijn brief gestuurd naar de gemeente Veere. Ik maak mij ernstig zorgen om de infrastructuur in Zoutelande. Graag jullie aandacht hiervoor.

Zondag 25 augustus 2019

Hoera, nummer vijftientig vanmorgen. Eigenlijk zou ik een klein feestje kunnen bouwen, want vijftientig is tenslotte een feestelijk getal. Nummer vijftientig is een kleine jongen van ongeveer zes jaar oud. Hij geeft geen kik, heeft gelukkig alleen een zere duim. Beter dan nummer vierentwintig die vloekend en tierend zijn zwaar geschaafde knieën stond te masseren. Een man van ongeveer zestig, schat ik zo vanuit mijn tuin. Ja, ik woon aan te Zoutelande, sinds tweeënhal jaar. Mooi wonen in het rustieke Zoutelande. Een plaats die inmiddels wereldberoemd is door het gelijknamige nummer van Bløf. Iedereen is hier welkom en wij genieten enorm van de toeristen die Zoutelande een warm hart toedragen en royaal gebruik maken van terrasjes en winkeltjes. Toeristen die ook toeristenbelasting betalen.

Toeristenbelasting waar de gemeente Veere vast iets mee kan.

Zelf denk ik aan een aanpak van de Duinweg, want ondanks het feit dat hier nog geen dodelijke of zelfs zeer ernstige ongelukken zijn gebeurd, spring ik gemiddeld vijftientig keer per dag op uit mijn stoel om eerste hulp te verlenen, water aan te dragen of gewoon een paar bemoedigende woorden te spreken tot de zoveelste valler van die dag. En echt, automobilisten doen hier hun uiterste best om te remmen, te ontwijken, te wachten en te stoppen, maar een appel en een peer kun je ook niet tegelijk door de opening van een bierflesje drukken en zo voelt het hier aan de Duinweg.

Wanneer gaan jullie ingrijpen gemeente Veere? Moet er eerst een dode vallen? Moet Zoutelande wereldberoemd gaan worden vanwege het feit dat hier eerst op het strand en vervolgens daarna op de wegen mensen komen te overlijden of gewond te raken, omdat het beleid tekort schiet. Ik voel plaatsvervangende schaamte ten opzichte van onze toeristen, oude en jonge mensen, die hier niet fatsoenlijk kunnen fietsen, wandelen, parkeren en autorijden, omdat jullie dit alles op zijn beloop laten.

Het is nu [15.18 uur](#) en de avondspits van vakantiegangers die het strand gaan verlaten, moet nog langs komen. Wie weet kom ik vandaag aan de vijftig, goud zullen we maar zeggen. Dan laat ik het jullie zeker weten!

Met vriendelijke groet,

[Zoutelande](#)

Verstuurd vanaf mijn iPad