

Aan de provinciale staten te Middelburg.

Hierbij stuur ik U een brief die ik heb gezonden naar de gemeenten raadsleden van de gemeente Veere in verband met hun pakeerbeleid op Wacheren.

Hier is veel weerstand tegen van uit de bevolking en zakenwereld over vastgestelde prijzen per uur en dagkaarten. De toeristen geven aan zich niet meer welkom te voelen op het anders zo gastvrij walcheren. Ik schaam mij diep als oud inwoner van Middelburg voor dit pakeerbeleid.

Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veere.

Beste leden van de Gemeenteraad,

Als vroegere inwoner van Middelburg ging ik met de kinderen elke zaterdag en zondag naar het strand in Zoutelande waar mijn kinderen van genoten. Wij verbleven daar van 11 tot 5 uur. Na mijn 32 jaar als middelburger en 30 jaar als Brabander verhuisde ik naar Friesland.

Maar waar ik ook woonde elk jaar zomer was ik te vinden op het strand in Zoutelande met of zonder kinderen

Walcheren is mijn lief maar is plotseling op 22 September 2021 ook mijn leed geworden.

Op 22 september jl. Was ik met mijn vrouw, 83 jaar, opnieuw in Zoutelande waar ik enorm ben geschrokken van de tarieven die hier gevraagd worden voor het parkeren van de auto. Een dagkaart voor 14 Euro. Voor mijn verblijf voor 14 dagen op een camping in Meliskerke was ik van plan vanwege het mooie zomerweer veel met mijn vrouw op het strand te zijn. Wij zijn in Zoutelande niet anders gewent geweest. Fietsen naar het strand zit er niet meer in omdat mijn vrouw blind is een door diabetische aangedane oogaantasting en een bloed en vaatziekte. Dat wil zeggen dat ze ook moeilijk grotere afstanden kan lopen. Kortom ze is uitbehandeld en gehandicapt. Ze komt echter nog niet in aanmerking voor een gehandicapte kaart en rolstoel. Dat wil uiteindelijk zeggen dat wij verplicht zijn als we naar Zoutelande willen of een bezoek aan Vere en Domburg willen brengen en daar een uur of 4 a5 willen verblijven afhankelijk zijn van een dagkaart voor het parkeren van de auto.

Dat wil eigenlijk zeggen dat wij 14 dagen lang 14Euro moeten betalen om nog een beetje vakantie te kunnen vieren. 196 Euro aan parkeergeld. Was 7 Euro niet genoeg geweest?

Bij nader onderzoek te doen met betrekking tot gehandicapten bij ouderen kwamen wij tot de ontdekking dat ook zij zich in erge maten in hun vrijheid voelde aangetast. Het gaat hier dan niet alleen om Nederlanders maar ook om Belgen en Duitse ouderen. Ook veel vacatiegangers met kinderen kwamen er niet onderuit. Een aantal besloot ergens anders hun heil te zoeken.

Natuurlijk was ik benieuwd hoe de middenstanders en vooral de horeca dit vonden. Zij vertelde mij dat ze erg kwaad waren en er alles aan hadden gedaan om dit te voorkomen. Ook in de avond al je ergens wilde gaan eten moest er parkeergeld tot 21.00 uur worden betaald.

Wat hun ook erg dwars zat dat is dat ze geen enkele zeggenschap c.q. inspraak hadden gehad.

Zij vertelden mij dat het parkeerbeleid een niet democratisch gebeuren was geweest maar duidelijk door een dictaat, dictatoriaal gemeente beleid tot stand was gekomen.

De mijn bekende Zeeuwse gastvrijheid met betrekking tot de toeristen is volkomen te niet gedaan. Veel toeristen vertelden mij dat ze zich hier niet meer welkom voelde en besloten het volgende jaar niet weer te keren.

Tijdens mijn vakantie heb ik twee dagen besteed aan onderzoek omdat ik mij als Zeeuw diep schaamde voor Uw dictatoriale parkeer beleid.

De dictatuur van de lokale overheden neemt in Nederland neemt hand over hand toe. Van onze politieke democratie is zo goed als niets meer over.

Ik hoop dat de Gemeenteraad van Veere bereidt is hun parkeerbeleid te overwegen en alle toeristen, gehandicapt of niet, weer gastvrij willen verwelkomen. Ik ben niet tegen parkeertarieven maar TE is overbodig en toerist onvriendelijk.

Met hoogachting,