

Van:

Aan: provincie@zeeland.nl (Provincie Zeeland)

Datum: 10-04-2021 om 16:47:54

Onderwerp: De Fundamenten op 10-04-2021 om 16:47:54

Aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zeeland

Bent U al aan het denken over de nieuwe politiek die men van U wenst vanaf vandaag. Hieronder treft U enige citaten aan uit het boek "De fundamenten" geschreven door Ramsey Nasr. Dit boek is een aanrader en wordt een bestseller. Een ieder zou dit boek moeten lezen en zeker volksvertegenwoordigers.

Citaat uit het boek "De Fundamenten", geschreven door Ramsey Nasr.

Blz. 82: Met een geweten kun je namelijk in de toekomst kijken. Dat kan omdat alle feiten en data die we daarvoor nodig hebben voorhanden zijn. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis is het mogelijk accuraat te berekenen hoe de wereld er voor de volgende generatie uit gaat zien. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende scenario's, afhankelijk van onze aanpak vandaag: radicaal ingrijpen of halfslachtig aanpassen.

Blz 86: De vraag die wellicht al door onze kinderen en kleinkinderen gesteld zal worden is deze: Hoe konden jullie geloven in een idee van groei terwijl heel jullie handelen was gericht op de vernietiging van wat je had? Hadden jullie dan geen geweten.

Blz 91 en volgende over varkens. We staan er niet bij stil. We komen niet in opstand. Waarom niet. Hebben we dan geen geweten?????? Hebben dieren en planten geen rechten?????

Blz 105: Een ijsbeer heeft het recht een mens te doden. Dat was het eerste wat ik tijdens mijn schietcursus op Spitsbergen leerde. Ik ben dat moment nooit vergeten. Voor het eerst in mijn leven werd ik gewezen op het rechtsbeginsel van een dier.

Blz 110: De Britse demograaf en econoom THOMAS MALTHUS was de eerste die deze problematiek aankaartte, en hij werd er bepaald niet populair mee. In 1798 publiceerde hij een essay dat als een bom insloeg. Het ging over bevolkingsgroei. Een van zijn stellingen:

"Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dat het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren."

Anders gezegd, we hebben niet genoeg voedsel voor de almaar groeiende bevolking. Hij voorspelde dan ook enorme hongersnoden, en zijn theorie staat sindsdien te boek als de malthusiaanse catastrofe.

Malthus had een oplossing: arme mensen zouden geen kinderen mogen krijgen - een mooi voorbeeld van het huwelijk dat helder verstand en gebrek aan empathie kunnen aangaan.

Blz. 116: De eenentwintigste eeuw is daarmee uitgegroeid tot de eeuw van het geweten. Dat geweten zal ons doorlopend de volgende vraag blijven stellen: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelf een gelukkig leven te leiden zonder daarmee een ander levend wezen de mogelijkheid tot geluk te ontnemen?

Kortom, wat hebben we nodig en wat niet.

Blz. 127 /128: Alleen al in 2020 werden door Nederlanders talloze voorstellen en initiatieven ontwikkeld, vertrekkend vanuit circulaire beginselen, vanuit duurzaamheid, kleinschaligheid, leefbaarheid; ze liggen op tafel bij beleidsmakers en gemeentebesturen, lager en hogere overheden - het ontbreekt alleen nog aan lef om zulke plannen uit te voeren.

Als je wildplassen beboet mag je voor het vernietigen van de planeet misschien ook wel een bekeuring uitschrijven.

Blz. 130: Het doel zal zijn om niet alleen burgers in andere delen van de wereld maar ook toekomstige generaties en andere diersoorten van dezelfde basisrechten te voorzien als die wijzelf bezitten.

Jaja, en dan gaan we planten en rotsen straks ook rechten geven zeker?

Klopt, gaan we allemaal doen. Uiteindelijk zal de planeet als geheel rechten krijgen - als uiterste middel om het moorddadige gedrag van één soort te stoppen.

Mijn verzoek aan U is om dit op uw eerst volgende agenda te zetten en te bespreken met Uw gedeputeerden en met de leden van de Provinciale Staten van Zeeland.

Een reactie wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groeten.

Bijlagen: geen