

Kustmarathon

De Zeeuwse Elfstedentocht

De zwaarste en mooiste marathon van Nederland, zeggen ze. Met passages over duin en strand, altijd tegenwind. Zout op je lippen, wind in je haren, blaren op je hielen en een hele warme, feestelijke entourage die alle pijn moeiteloos verzacht. De eerste zaterdag van oktober rennen er duizenden mensen van Burgh-Haamstede naar Zoutelande. En de zondag wordt er gewandeld.

Ongeveer 15 jaar geleden kwamen Lein Lievense en Floris-Jan Koole op het idee om een marathon dwars door hét oerdecor van Zeeland uit te zetten: dwars over dijk, duin, stormvloedkering en bijna dóór de zee. De lat lag hoog: het moest de mooiste en zwaarste van Nederland worden. In 2003 werd Kustmarathon voor het eerst gelopen. Toen nog met de uitstraling van een bescheiden 'rondje rond de kerk', inmiddels uitgegroeid tot een groot internationaal evenement.

De enorme mensenstoet die zich tegen de wind in over dijken en duinen vecht, de sfeer langs de kant en bij de finish - de hele ambiance doet denken aan de Vierdaagse van Nijmegen of de Elfstedentocht. Duizend vrijwilligers, tienduizend deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers. De Kustmarathon geldt als het Zeeuwse sportieve hoogtepunt van het jaar.

De finish aan de Langstraat in Zoutelande is natuurlijk een hele populaire plek om naar de marathon te kijken. Ook de passages door de badplaatsen langs de route zijn altijd drukbezocht. Maar er zijn meer ook veel fraaie, rustige locaties om de stoet zowel op zaterdag als op zondag voorbij te zien trekken. Tip: de vogelobservatiepost bij het 'Iezderen Torentje' op Weskappel. Alle kanten ruim zicht en je zit er als het nodig is nog beschut ook.

