

Rode draad is de Walcherse kust

Zweetdruppels in de branding



De rede van Vlissingen is een van de belangrijkste en meeste Zeeuwse stekjes van Zeeland. Het is al eeuwenlang de ingang van de grote zeehavens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen. Een schakel tussen zee en land. Containerreuzen varen er langs zandplaten met zeehonden. Meisjes op het strand zwaaien er naar matrozen aan boord.

Tegen dat oer-Zeeuwse decor vindt vrijdag 21 en zaterdag 22 september een nieuw, fris en superdivers sportevenement plaats: de Vaart van Vlissingen. Een kidsrun, een halve marathon, een 10-kilometerwedstrijd, twee wandelafstanden, een bike & run, een ladiesrun

en een hoop entertainment op het Bellamypark, dat als 'festivalhart' fungeert. Het aanbod is enorm; de organisatie legt de lat hoog.

Rode draad bij al die onderdelen is de Walcherse kust. Alle routes voeren over de Vlissingse boulevard, door duinen en over stranden. De wandeltocht van 30 kilometer op zaterdagmiddag voert bijvoorbeeld op en neer naar Westkapelle, waar de tank op de zeedijk wordt aangetikt.

De afgelopen jaren hebben heel wat loopevenementen afscheid genomen van Vlissingen. Het nieuwe initiatief van

organisator MadMen Running Zeeland is dan ook meer dan welkom. En de vriendenclub zag in, dat ondanks alle fraaie industriële monumenten, de historische binnenstad en het groene achterland, één ding Vlissingen écht uniek maakt: de kustlijn.

De Vaart van Vlissingen, dat belooft een hoop zweetdruppels in de branding.

www.madmenrunningzeeland.nl.

ZEELAND
LAND IN ZEE