

Pionier en omdenker avant la lettre

De Ruyter: Oer-Vlissinger

Oe is 't mee joe?' Of hij het met precies die woorden zei, zullen we nooit weten. Maar feit is, dat toen Michiel de Ruyter een Afrikaans fort had veroverd, een lokaal stamhoofd hem in plat Vlissings begroette. Die man was ooit als verstekeling in Vlissingen terechtgekomen en was er samen met De Ruyter opgegroeid. De ontmoeting werd gevierd met een groot feest.

Ook in de 17e eeuw was de wereld klein. De Ruyter hield zijn eigen wereld ook graag klein. En Zeeuws. Hij trouwde drie keer, alledrie de keren met een Zeeuwse. Hij hield vast aan Zeeuwse tradities, sprak nooit iets anders dan Zeeuws en z'n schrijftaal is er van doordrenkt. Hij was 'zò groòs as een katte die mee een daerm sleept' om Vlissinger te zijn en bleef begaan met de stad waar z'n jeugdvrienden woonden. Hij liet het Vlissings weeshuis met hoofdletters in z'n testament zetten.

De Ruyter was zoon van een eenvoudige bierdrager, begon als knecht op een touwslagerij en klom als kind in de Vlissingse Sint Jacobstoren om over zee uit te kunnen kijken. Vele jaren later, als admiraal, veranderde hij in z'n eentje het oorlogvoeren op zee volledig. Hij dacht vooruit, gaf lessen, besprak scenario's, maakte slim gebruik van de stroming en bedacht het vlaggensenen. De Ruyter richtte ook het Korps Mariniers op en legde zo als eerste ter wereld een directe verbinding tussen

strijd op het water en strijd op het land. Een pionier en een omdenker avant la lettre. Niet voor niets krijgt de nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen zijn naam: Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

De Ruyter was een man van zijn tijd. Een tijd waarin slaven werden verhandeld en volkeren werden onderdrukt voor geldelijk gewin. Als grootste zeeheld uit de Gouden Eeuw van de Nederlanden kun je hem daar niet los van zien. Hij werkte niet voor de VOC of de WIC, maar verdedigde wel de belangen van het land waar die merkwaardige multinationals gevestigd waren.

Voor Zeeland heeft de persoonlijke mentaliteit van De Ruyter nog altijd grote symbolische waarde. Hij geldt als personificatie van 'de Zeeuw': hardwerkend, niet altijd even gezagsgetrouw, een pioniersmentaliteit, nuchter, geslepen, altijd volle kracht vooruit en op z'n tijd de teugels lichtjes los. Als je een oude maat tegenkomt, bijvoorbeeld. Of dat nu de zoon van een Vlissingse bierdrager is of een Afrikaans stamhoofd. 'Oe is 't mee joe?'

Meer zien, weten of beleven? Kijk dan op www.muzeum.nl of www.zeeuwseankers.nl

